



1 - Kapel van de heilige Job

Deze kapel is gewijd aan Job, een Bijbels personage wiens historie wordt beschreven in een van de vijf wijze boeken van het oude testament. Deze vrome en rechtschapen man moest gedurende zijn gehele leven zware beproevingen doorstaan. De grondsteen van de kapel "Sint Job" stamt uit het jaar 1768. Job wordt aanbeden voor het genezen van de pest, zweren en depressies. De voorwerpen die de binnenwanden van de nis bedekken getuigen van het vertrouwen dat vele mensen in hem stellen.

2 - De kapel van de heilige Johannes Nepomucenus of Johannes van Nepomuk

Johannes van Nepomuk werd geboren in West-Bohemen in het dorp Nepomuk waarnaar hij vernoemd is. Volgens de legende was hij de biechtvader van koning Wenceslaus IV. Hij wilde het biechtgeheim niet schenden en aan de koning niet prijsgeven, wat diens vrouw hem gebiecht had. Daarom werd hij op 20 maart 1393 van de

De voormalige spoorlijn nr. 39

Karelsbrug in de Vitava (Moldau) geworpen om een martelaarsdood te sterven.

3 - De voormalige spoorlijn nr. 39

Deze spoorlijn is aangelegd om de zink- en loodfabriek te ontsluiten. Beide mineralen komen voor in de ondergrond van de gemeente Plombières. De directeur van de NV. Bleyberg verkreeg van de Belgische regering een concessie voor de spoorweg. Op 7 december 1870 werd de aftakking Welkenraedt-Plombières in bedrijf gesteld. De laatste rit vond plaats op 18 mei 1952.

Schuilplaats

Bedenk dat deze oude spoorlijnen een uitstekende botanische leerschool zijn en in veel regio's een laatste schuilplaats voor de natuur vormen.



Montzen
Office du Tourisme
de la Commune
de Plombières



Wandeling

Promenade

des Chapelles



Kasteel Graaf

4 - Kapel van de heilige familie

Het handelt hier om de familie van Nazareth, de familie waaruit de verlosser van de wereld geboren is. Deze kapel is gesticht door de familie N. Schillings en is gerenoveerd in 1994 door Joseph en Victorine Dortu.

5 - Muurkapelletje van de heilige Expositus

Het muurkapelletje is gesticht door de echtelieden Roger Schyns-Royen. De heilige Expositus schenkt troost in schijnbaar uitzichtloze situaties. Het boek van de martelaren spreekt van een lijst van 6 personen die in de 4^e eeuw gemarteld zijn in Militenië (Armenië). De heilige Expositus was een Romeins leger commandant in Armenië die zich tot het christendom bekeerde en om die reden werd hij in 303 onthoofd in opdracht van de byzantijnse keizer Diocletius. In Duitsland werd hij in de 17^e eeuw de patroonheilige voor alle zaken die lang aanslepen. Op zijn voorspraak komt er echter snel weer schot in de zaak.

6 - Kapel van Kasteel Graaf

De kapel is herbouwd en gezegend in 1731. De bovendrempel van de ingang deur draagt de



Kapel van Johannes van Nepomuk

wapens van de families Belderbusch en Westrem van Göttendorf. Deze kapel is gewijd aan Sint Antonius. Op 17 januari 1772 is Gaspard Antoine van der Heyden, Baron van Belderbusch waarschijnlijk gedoopt in deze kapel. Deze gevierde persoon is, onder andere, de stichter van de academie van Bonn die later is omgevormd tot een universiteit.

7 - Kapel gewijd aan de Heilige Maagd

Deze kapel gelegen aan de splitsing van rue Hubert Denis en rue de Hombourg, is eigendom van het voormalige huis Van Biervliet, op dit moment in eigendom van de echtelieden Reder-Offergeld.



Paarden wisselplaats

Kinkenweg : “Kinken” wil in het lokale dialect (dat heel veel verwantschap vertoont met het dialect van Vaals) zeggen dat hier een plaats was waar je van span kon wisselen. We weten dat er een oude weg heeft bestaan die Cosenberg verbond met de hoogte van Henri-Chapelle. Hier konden de paarden uitrusten om vervolgens hun zware last omhoog te trekken.

Praktische informatie

V.V.V. Montzen
Place communale 9
B-4850 Montzen
België
Tel&fax
+32 87 78 50 33
simontzen@swing.be



Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne.

- Crédit photographique : S. I. de Montzen
- Mise en page : Pierre Pauquay (FTPL)

